

Geef Bernhoven Licht

Met wenslichtjes wandelen we samen voor een comfortkamer



Wandel je mee?

Zaterdag 14 december 2024
Bernhoven | 2,5 km



12.5 jaar vrienden
van Bernhoven

Avondwandeling Geef Bernhoven Licht

Beleef een bijzondere avondwandeling aan de rand van de Maashorst én bij Bernhoven. Na zonsondergang leiden talloze lampjes je langs verlichte plekken, waarmee we Bernhoven letterlijk in het licht zetten. En laat je onderweg verrassen door diverse belevenissen: muziek, zang, kunst en nog véél meer.



Datum: Zaterdag 14 december 2024
Start: Tussen 18.00 en 20.00 uur
Locatie: Bernhoven
Uden, Nistelrodeseweg 10
Afstand: 2,5 km

Voor jong en oud

De wandeling is leuk voor jong en oud. Bovendien zijn de paden op de route ook geschikt voor een kinderwagen of rolstoel.



Wenslichtje

Deelnemers ontvangen een wenslichtje om mee te nemen tijdens de wandeling. Na afloop kun je het wenslichtje cadeau geven aan iemand, vergezeld van een persoonlijke, liefdevolle boodschap.

Wandel je mee?

Aanmelden voor deze unieke wandeling kan via vriendenvanbernhoven.nl/geeflicht. De bijdrage bedraagt € 12,50 voor 2 volwassenen, inclusief een wenslichtje. Kinderen lopen gratis mee.

Samen creëren we lichtpuntjes voor zieke kinderen in Bernhoven door een comfortkamer te realiseren.

Vrienden van Bernhoven viert 12,5-jarig jubileum, vanuit ons hart

Stel je voor: je partner, familielid of vriend(in) ligt in het ziekenhuis. Geen fijne gedachte, maar dikwijls realiteit. Juist dan beseft je dat gezondheid een groot goed is. Je hoopt dat je naaste de beste zorg krijgt en snel opknapt.

Vrienden van Bernhoven is een bijzondere stichting die het verblijf voor de patiënt en hun naasten in Bernhoven zo aangenaam en comfortabel mogelijk maakt. Dit is een belangrijke schakel in het herstel. Vrienden van Bernhoven is afhankelijk van giften en schenkingen om projecten te realiseren. Deze extra's komen niet uit het reguliere zorgbudget en daarom vragen wij jou om hulp!

Loop mee met onze unieke avondwandeling, ter gelegenheid van ons 12,5-jarig jubileum. Met alle bijdragen realiseren we een comfortkamer op de kinderafdeling in Bernhoven.



Dank alvast voor je steun!

Wobine Buijs-Glaudemans
Voorzitter Vrienden van Bernhoven

Lichtpuntje voor zieke kinderen: een comfortkamer in Bernhoven

Met de opbrengst van de wandeling realiseren we een comfortkamer, waar elk ziek kind in een rustige omgeving behandeld kan worden. In de comfortkamer kunnen kinderen met behulp van afleidingsmaterialen, zoals boeken, projecties of VR-brillen, ontspannen tijdens medische ingrepen als bloedafname of wondverzorging.



De comfortkamer is van grote waarde voor kinderen. Samen met het kind en de ouders wordt een plan van aanpak op maat gemaakt, waarbij het kind zoveel

mogelijk zelf de regie houdt. Dit heeft een positief effect op het welzijn en bevordert het herstel.

"De comfortkamer biedt kinderen rust en regie tijdens ingrepen, wat hun welzijn en herstel bevordert."

Inge Blokzijl-Boezeman
Kinderarts



12.5 jaar vrienden
van Bernhoven